

Στα Ξεν τον Σαρειλδόντος

«Ελληνικές επιγραφές στην Άνω Αίγυπτο»

ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΕΘΩΝΤΟΣ ΕΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΑΝ ΚΑΜΑΡΗΟ
ΝΑΝΤΑΕ ΓΡΑΥΑΝΤΟΙΣ ΥΝΚΑΜΑΤΙΧΟΙ ΤΟΙΘΕΟΚΝΟΣ
ΕΠΛΕΩΝ ΘΛΟΝΔΕΚΕΡΚΙΟΣ ΚΑΤΙΓΕΩΘΕΙΓΥΣ ΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΝΙ ΒΑΛΟΓΡΟΣΟΘΕ Ε ΠΟΤΑΣΙΜΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΔΕ ΡΑΜΑΣΙ
Ε ΓΡΑΦΕΔΑΜΕΔΡΤΟΝΑΜΟΙΒΙΧ Ο ΚΑΙ ΠΕΛΕΦΟΣ ΟΝΔΑΜΟ

ΓΓΕΣΙΒΝ Σ

ΤΗΓΙΦΟΣΜ ΕΓΡΑΦΕΒΟΙ ΑΓΥΣΙΟΣ ΝΕΥ

ΠΥΘΟΝ ΑΜΟΙΒΗ
ΓΑΒΙΣ ΟΡΟΛΟΦΟΝΙΟΣ
ΣΥΝΝΥΛΛΗΜΑ

(American Journal of Arch. 1933, 1 σελ. 23 = IGA αρ. 482 /
Αμπού Σιμπέλ, Ανω Αίγυπτος)

«Βασιλέος ἐλθόντος ἐς Ἐλεφαντίναν Ψαμμάτιχο
ταῦτα ἔγραψαν τοὶ σύν Ψαμμάτιχοι τῷ Θεοκλῆς
ἐπλεον ἥλθον δέ Κέρκιος κατύπερθε(ν) νῖς ὁ ποταμός
ἀνί δὲ(λ)ογλόσ(σιος) δ' ἦχε Ποτασμότο Αἰγυπτίος δέ Αμασίς
ἔγραψε δ' ἀμέ Αρχον Αμοιβίχο καὶ Πέλερος οὐδάμο.

Ἐλεσίβης ὁ Τήιος
Τήλεφος μ' ἔγραψε ho Ιαλινσίο(ς) Α_ λεψ_
Πύθον Αμοιβίχ(ο)
Πάβις (=Πάμβιος) δ Φολοφόνιος
ονίν Ψαμματᾶ.

(Μεταγραφή από τον Hiller, Syll.³ αρ. 1 και Schwizer αρ. 301)

«Οταν ο βασιλιάς Ψαμμάτιχος ἥλθε στην Ελεφαντίνη, γράφτηκε αυτό
από εκείνους που ἔπλευσαν με τον Ψαμμάτιχο, τον γιο του Θεοκλή και
προχώρησαν ψηλά στο φεύγα του ποταμού όσο μακριά μπορούσαν πέρα
από την Κερκίδα. Ο Ποτασμότο ἦταν ο αρχηγός των ξένων και ο Αμασίς
των Αἰγυπτίων. Αυτό γράφτηκε από τον Αρχοντα, γιο του Αμοιβίχου,
και τον Πέλερο, γιο του Ενδάμου. Ελεσίβης από την Τέω. Αυτό γρά-
φτηκε από τον Τήλεφο από την Ιαλινσίο (της Ρόδου) [...]. Ο Πύθον ο Α-
μοιβίχιος και ο Πάβις από την Κολοφώνα μαζί με τον Ψαμμάτιχο».

(J. Boardmann, Ελληνικές Αποικίες, σελ. 147-148)

Tο διεθνές σκηνικό την εποχή κατά την οποία η ασσυριακή μονο-
κρατορία βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της (805-α' ήμισυ
7ου αι. π.Χ.), ήταν αρκετά δυσοίων και οι Ελληνες επέδειξαν
αρκετή ενορμητικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αρ-
νητικές επιπτώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορούσε το εμπόριο τους. Οι Φοίνι-
κες, ενισχυμένοι από τους Ασσυρίους προστάτες τους, είχαν κλείσει ό-
λους σχεδόν τους εμπορικούς δρόμους των Ελλήνων εμπόρων και αποί-
κων προς την πλούσια Ανατολή. Ακόμα και η Αίγυπτος έμεινε απρόσιτη
για αρκετά χρόνια. Γενικά θεωρείται δεδομένη η έχθρα των Ασσυρίων
προς τους Ελληνες, καθώς αντιμετώπιζαν με κακυποφία οποιαδήποτε ελ-
ληνική δραστηριότητα στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου. Από μια
σφρηνειδή επιγραφή αντλείται η πληροφορία ότι ένας Ιωνας τυχοδιώκτης
κατόρθωσε να γίνει ηγεμόνας της φιλισταϊκής πόλης Ασδώδ και μάλιστα
την οδήγησε στην αποστασία, γεγονός το οποίο κατέληξε βέβαια στον πα-
ραμειοσμό του από τους Ασσυρίους. Αυτό όμως που θεωρήθηκε από τους
Ασσυρίους ως καταφανώς εις βάρος τους εχθρική ενέργεια, ήταν η βοή-
θεια που προσέφεραν Ελληνες και Κάρες μισθοφόροι στον Φαραώ Ψαμ-
μάτιχο Α' (663-609 π.Χ.), ο οποίος εκμεταλλεύμενος μια πρόσκαλη α-
δυναμία των Ασσυρίων (επί Ασσουριμπαντάλ, 668-629 π.Χ.) λόγω της επι-
δρομής των Κιμμερίων και μιας αποστασίας στο Ελάμ, αποτίναξε την
ασσυριακή τυραννία στη χώρα του Νείλου. Οι Ελληνες και οι Κάρες, «οι
χάλκινοι ἄνδρες» της περιγραφής του Ηροδότου («χάλκεους οι ἄνδρας ἡ-
ξειν επικούρους», Ιστορίαι, Β', 152), οι οποίοι βοήθησαν τον Ψαμμάτιχο
Α' να αποκτήσει κυριαρχία πάνω στους άλλους ηγεμόνες του Δέλτα, ήταν
πιθανώς αυτές «οι δινάμεις που ἐστείλε στον βασιλιά της Αιγύπτου» ως
βοήθεια ο Λυδός μονάρχης Γύγης (σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον
κύλινδρο Ρασάμ). Ήταν η ευκαιρία που περίμεναν οι Ελληνες και έδειξαν
αμέσως αποφασισμένοι να την αδράξουν. Ο νέος Φαραώ, ευχαριστημένος
από την πολεμική δεινότητα των Ελλήνων στρατιωτών, φάντηκε απέναντι
τους πολύ γενναιόδωρος και για να τονώσει την εξαντλημένη οικονομικά

χώρα του επέτρεψε την εγκατάσταση Ελλήνων εμπόρων στην Αίγυπτο. Με
τα πλοία τους οι Ελληνες έμποροι μετέφεραν το αιγυπτιακό σιτάρι στην
Ελλάδα, όπου αυτό πληρωνόταν με ασήμι. Επιπλέον, για την ασφάλεια
της χώρας ο Ψαμμάτιχος Α' εγκατέστησε στρατιωτικές φρουρές (Ηρόδ.
Β', 30) στη Δάφνη, το Πηλούσιο και την Ελεφαντίνη (κοντά στο Αμπού
Σιμπέλ) όπου εγκαταστάθηκαν Ελλήνες στρατιώτες και μαζί τους ένα
πλήθος από εμπόρους, κυρίως Μιλήσιους, οι οποίοι ίδρυσαν στο Δέλτα
του Νείλου έναν οχυρωμένο οικισμό, το «Μιλήσιων Τείχος» («Στους Ιω-
νες και τους Κάρες, που τον είχαν βοηθήσει, ο Ψαμμάτιχος έδωσε τόπο να
κατοικήσουν, ο ένας απέναντι από τον άλλον, σε μια τοποθεσία όπου περνάει ο Νείλος, η οποία ονομάστηκε «Στρατόπεδα». [...] Τους εμπι-
στεύθηκε ακόμη και παιδιά Αιγυπτιόπουλα, να τους μάθουν την ελληνική
γλώσσα, από τα οποία προέρχονται οι σημερινοί διεμηνείς που είναι
στην Αίγυπτο. [...] Αυτοί (οι Ιωνες) ήταν οι πρώτοι αλλόγλωσσοι που ε-
γκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο». (Ηρόδ., Ιστορίαι, Β', 154). Λίγο αργότερε
ιδρύθηκε και η Ναύκρατις, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως αξιόλογα
δείγματα απτικής κεραμικής (του 600 π.Χ. περίπολον). Επίσης, τόσο επί βα-
σιλέως Ψαμμάτιχου Α' όσο και κατά τη βασιλεία του γιου και διαδόχου
του Νεχώ, η Αίγυπτος ναυπήγησε, κάνοντας χρήση της ναυτικής πείρας
των Ελλήνων, πολεμικές τριήρεις για τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θά-
λασσα. Άλλα και αργότερα, επί βασιλείας Ψαμμάτιχου Β', υπήρξε έντονη
η παροντιά των Ελλήνων (μιθοδόρους κυρίως) στην Αίγυπτο. Την εποχή
εκείνη η χώρα του Νείλου, εκτός των δεδομένων αδυναμιών της, είχε να α-
ντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά τη νουβιακή απειλή από τον Νότο. Η
κατάσταση πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολη γιατί ο Φαραώ αναγκάστηκε
να διεξαγάγει μια σημαντική εκστρατεία εναντίον του νουβιακού βασιλείου
(το 591 π.Χ.). Και σε αυτήν την εκστρατεία το κύριο βάρος σήκωσαν
Ελληνες και Κάρες μισθοφόροι, οι οποίοι, σε ανάμνηση της επιχείρησης
αυτής, χάραξαν αναμνηστικές επιγραφές στα πόδια των κολοσσαίων α-
γαλμάτων του Αμπού Σιμπέλ στην Ανω Αίγυπτο.

Δημήτριος Ν. Γαρούνφαλης
Αρχαιολόγος - Δ/ντης Σύνταξης