

# «Λυκίσκα» Μια Αυτοκρατορική Εταίρα

«Μόλις η γυναίκα του αυτοκράτορα Κλαύδιου ἐβλεπε τον ἄνδρα της κοιμισμένο, τολμούσε να προτιμά ἔνα φτωχοκόρεβατο παφά το κοφεβάτη της στα ανάπτορα. Μες τη νύχτα, ντυμένη μὲναν μανδία με κουκούλα, η αυτοκρατορική πόρονη τὸ σκαγε μαζί με μια υπηρέτρια. Κρύβοντας τα μαύρα της μαλλιά κάτω από μια ξανθιά περούκα, μπαίνει μες στη ζέστη του οίκου ανοχής με τη φαγιομένη κουροτίνα. Εχει κλείσει για λογαριασμό της ἔνα δωματάκι και μια ταυτέλα την παρουσιάζει με το φευδώνυμο Λυκίσκα<sup>1</sup>. Εκεί εκδίδεται με τα στήθη καλυμμένα με χριοδό δίχτυ και δείχνει την κοιλιά της που σε γέννησε, ευγενικές Βρεταννικές. Κάνει γλύκες στον πελάτη και ζητά την πληρωμή της. Οταν ο λεπό<sup>2</sup> λέει στα κοφίτσια να φύγουν, εκείνη το κάνει με πολλή λίπη. Το μόνο που μπορεί είναι να αφήσει τελευταία το δωματίο της, φλογισμένη ακόμα απ' τους ακατανίκητους πόθους της, κουρασμένη απ' τους ἄνδρες αλλά δχι ακόμα χορτασμένη. Αποθητική, ξεδιάντροπη, με τα μάγουλα μανιούσμενα απ' τον καντό της λάμπας, φέρνει στην αυτοκρατορική κλίνη την ταγγάδα του πορνείου.»

(Ιουβενάλιος, Σάτιρες VI, στ. 115-132)

**Η** Ρώμη, η Αιώνια Πόλη, η πόλη του ρωμαϊκού Forum, της Συγκλήτου και του Κολοσσαίου, της καθημερινής οχλαγωγίας που επικρατούσε από την αυγή έως τη δύση του ηλίου, με τον διαρκή συρρετό από πολιτικούς και απλούς περαστικούς στους πολύβοους δρόμους της, η πόλη των κάθε λόγης τσαρλατάνων, απατεώνων, μάντεων, θαυματοποιών και περιθωριακών ανδρών αλλά και γυναικών, εταίρων, υπήρξε για αύνες η μητρόπολη της ανθηκότητας και ο «παραδείσος» του υπόκοσμου. Μια άνευ προηγουμένου εισοδοή χιλιάδων απόκληρων δημιουργήσεις την πιο πολυάνθρωπη πόλη του αρχαιού κόσμου, πρότυπο των σημερινών μεγαλουπόλεων. Χιλιάδες άνθρωποι συγχεντρώθηκαν σε πολυώροφα σπίτια (insulae), διατρέχοντας συχνά πραγματικό κινδύνο να πέσουν θύματα κάποιας κατάρρευσης ή πυρκαϊάς. Ιδανικός και αισφαλής τόπος για την ανάπτυξη παράνομων συναλλαγών και υψηλής εγκληματικότητας. Αθλιες συνοικίες, όπως η Σοφώρα και η περιοχή του Ιπποδόμου, «φιλοξένησαν» τα πιο κακόφημα πορνεία της Ρώμης και όλης της αυτοκρατορίας. Σε αυτά τα «σπίτια της ηδονής» έβρισκαν κορεσμό στον πόθο τους μετανάστες, σκλέφοι και εργάτες από τις αποβάθρες του Τίβερη και της Οστιας. Πείνα και απόλαυση συντρόφευαν τον μεγάλο ρωμαϊκό όχλο. Γυναικες, δριθιες και σχεδόν ολόγυμνες, μπροστά στο βρώμικο δωματιάκι τους, ήταν έτοιμες να προσφέρουν τα θέλγητρά τους στον όγκωστο διαβάτη, υποχρεωμένες από μια ζωτική αναγκαιότητα που δεν αφήνει χώρο για συναισθήματα. «Μάγουλα πασαλειμμένα με κοκκινάδι και σώμα αισπρισμένο με στουπέ-



Σάτυρος και μαινάδα. Τοιχογραφία από την Πομπηία, τομέας V, insula I, αρ. 18. Οικία των Επιγραφών (περιστύλιο). Βασίλεια των Νέφων.

τού» ήταν τα «όπλα» για να προσελκύσουν οι Ρωμαίες «λίγαινες» τους αναζητητές της ηδονής. Μια παράξενη γοητεία, η γοητεία της νύχτας και της ανθηκότητας, προσέλκυε κάθε κατηγορία ανθρώπων στην αρχαία Ρώμη: πλούσιους, συγκλητικούς, εμπόρους και απλούς εργάτες, αλλά ακόμη και εκκεντρικές ή ιδιόρρυθμες προσωπικότητες, όπως αυτή της Ρωμαίας αυτοκράτειρας Μεσαλίνας, αν και αμφισβήτησε πειστικά το γεγονός ότι είχε την προαναφερόμενη «διπλή» ζωή. Είναι πιθανό πως αυτή της η φήμη καλλιεργήθηκε από την ούτως ή άλλως απελευθερωμένη σεξουαλική ζωή των γυναικών της υψηλής κοινωνίας στην αρχαία Ρώμη.

**Δημήτριος Ν. Γαρούνφαλης**

Αρχαιολόγος  
Δ/ντης Σύνταξης

1. Το «Λυκίσκα», που έχει διαλέξει εδώ η Μεσαλίνα, είναι συνόνυμο του «λίγαινα».

2. Εμπόρος σκλέφων.