

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛ ΜΙΝΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣΣΕΣ»

ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΒΟΕΙΣ

Ο ελληνικός κόσμος του 10ου και του 9ου αιώνα π.Χ. παρέχει την εντύπωση ενός κόσμου με περιορισμένους ορίζοντες. Κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. ωστόσο, εγκαταλείφθηκε αυτή η απομόνωση. Ελληνικά πλοία διέσχισαν τη Μεσόγειο και εγκατέστησαν εμπορικούς σταθμούς στην Αλ Μίνα στις εκβολές του Ορόντη στη βόρεια Συρία, όπως πολύ προγενέστερα είχαν πράξει στη Ρας-Σάμωρα οι Μυκηναίοι. Ο ανασκαφέας της Αλ Μίνα, Sir Leonard Woolley, εντόπισε στο σημείο αυτό σημαντική ποσότητα ελληνικής κεραμικής, χρονολογούμενης ήδη από τα πρώτα στάδια ζωής της πόλης.

Αυτά που επιθυμούσαν περισσότερο απ' όλα να αποκτήσουν στην Αλ Μίνα οι Ευβοίες ήταν τα μέταλλα, κυρίως τον σίδηρο και τον χαλκό. Η ίδρυση της Αλ Μίνα τούς προσέφερε μια πρόσφορη οδό προς τις αυτοκρατορίες οι οποίες εκτείνονταν στο

εσωτερικό της Ασίας. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι, ήδη από τον 10ο αιώνα π.Χ. και ύστερα, οι Ευβοίες, με κυρίαρχο τον οικισμό στο Λευκαντί, συμμετείχαν σε μια «ναυτική ομιστοπονδία», που εκτεινόταν από τη Θεσσαλία έως τις βόρειες Κυνλάδες.

Το ότι η Ιταλία απέκτησε όλα τα θαυμάσια «δώρα» από τον ελληνικό πολιτισμό και ότι μπόρεσε να τα μεταδώσει πέρα από τις Αλπεις, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δραστηριότητες των ανώνυμων Ευβοίων σκαπανέων που κατευθύνθηκαν προς τη Δύση και πριν από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. επέλεξαν ένα νησάκι ως βάση για τις δραστηριότητές τους, οι οποίες έμελλε να επηρεάσουν αποφασιστικά τους αυτόχθονες λαούς της Ιταλικής χερσονήσου. Οι Πιθηκούσσες (πάνω στη νησί Ισκια της Ιταλίας) ήταν η πρώτη

ελληνική βάση που δημιουργήθηκε στη Δύση. Φαίνεται πιθανό, ότι υπήρξε αποικία των κατοίκων του Λευκαντί στην Εύβοια, πριν αυτό εφημωθεί προς τα τέλη του 700 π.Χ. περίπου. Σκοπός της ίδρυσης της αποικίας ήταν, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ήταν το άνοιγμα της Ελλάδας προς τον εξωτερικό κόσμο, κατά τον 9ο και τον 8ο π.Χ. αιώνα. Οι Ευβοίες της Αλ Μίνα και των Πιθηκουσών ανέλαβαν τον ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Προκειμένου να φανεί η σημασία αυτού του ιστορικού συμβάντος, είναι αρκετό να λεχθεί ότι γύρω στο 700 π.Χ. εμφανίσθηκε στην Ετρουσία η γραφή, σε ένα αλφάριθμο προερχόμενο από το χαλκιδικό των Πιθηκουσών και της Κύμης. Αυτό επόφειτο να αποτελέσει το λατινικό αλφάριθμο, το οποίο αργότερα θυσιεύθηκε από τους ευρωπαίκους λαούς.

Ο Αηλάντιος Πόλεμος (8ος αιώνας π.Χ.) ανάμεσα στη Χαλκίδα και στην Ερέτρια, για την κατοχή του πλούσιου ομώνυμου πεδίου, καθώς και ο παρατεταμένος ανταγωνισμός των δύο ευβοϊκών πόλεων σήμαιναν την παρακμή της Εύβοιας. Μετά το τέλος του

Ευβοϊκός σκύφος με ιρηματιστά ημικύκλια από το Λευκαντί (9ος αι./ Μουσ. Ερέτριας). Παραδείγματα των συγχρημένου τύπου αγγείου έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις της Ανατολικής Μεσογείου.



Δημήτριος Ν. Γαρουφαλής
Δ/ντης Σύνταξης
Αρχαιολόγος